



Rafaël Amersfoort Jaarverslag 2019

“Gods trouw kleurt de morgen”, zingen we in een van de bekende liederen uit de opwekkingsbundel. En dat is wat we in het afgelopen jaar in elk opzicht mochten beleven. Elke nieuwe dag was vervuld van Zijn trouw en genade. Met dankbaarheid doen we dan ook verslag van onze gemeenteontwikkelingen in 2019.

Enkele cijfers: Ons ledental is stabiel en de teller staat ruim op 900 betrokken leden. 53 mensen verlieten de gemeente door verhuizing of andere redenen en we mochten 59 nieuwe mensen invoegen. Door geboorte groeiden we bovendien met 14 zielen. Er werden 16 kinderen aan de Heer werden opgedragen.

We mochten 41 mensen dopen en er werd 1 huwelijk ingezegend. En we moesten, wegens overlijden, afscheid nemen van Ben Vosman. Twee verdrietige situaties van stilgeboorte mogen hierbij ook niet onvermeld blijven. Zij werden geboren voor de hemel.

Personele zaken: Op kantoor zijn diverse mensen extra taken aan het waarnemen om onze (door ziekteverlof afwezige) officemanager te vervangen. Vooral de extra inzet van Margaretha is reden tot dankbaarheid. We zijn thans (mede door het aantreden van Menno en Bianca) gezegend met 8 mensen in een deeltijd dienstverband en 1 persoon in voltijds dienstverband (gebouwbeheer). Boven alles vierten we ook de geweldige en belangeloze inzet van het leger aan vrijwilligers. Zonder hen zou deze gemeente nooit kunnen functioneren.

Onze **vertrouwenspersonen**, Henk & Alie de Ronde, hebben 1 zaak in behandeling genomen en naar tevredenheid afgesloten.

Onderstaand geven we een beknopt overzicht van enkele veranderingen in ons brede pallet van gemeentebedieningen:

Diaconale bedieningen en duurzaamheid

Warm Hart is onze bediening onder daklozen. Vol liefde reiken onze medewerkers uit naar deze groep kansarme mensen. **Pro Deo** is onze bediening die mensen en (gebruikte) goederen kosteloos bij elkaar brengt. We voorzien in een (soms dringende) behoefte van gemiddeld 30 bezoekers per zaterdag. Het overgrote deel is afkomstig van buiten onze eigen gemeente. Het is een diaconale taak met een positieve invloed op het terrein van duurzaamheid en milieu. Dat geldt ook voor **de Voorraadschuur** die wekelijks vele mensen voorziet van de allernoodzakelijkste levensbehoeften. Wekelijks brengen veel gemeenteleden extra ingekochte boodschappen naar ons kerkgebouw die later weer worden uitgedeeld onder vele mensen die daar dringend behoefte aan hebben. Mede dankzij de belangeloze medewerking van JUMBO Leusderweg, kon deze bediening een groeiende vraag positief het hoofd bieden. Ook de inzet van vele, door liefde gemotiveerde, vrijwilligers richting het **AZC** vult ons met dankbaarheid en trots. Op dit moment dienen we een sterk groeiende groep vluchtelingen uit het Midden- Oosten. Het is hartverwarmend om de groeiende vertrouwensband met elkaar te ervaren en op te trekken in wederzijds respect en liefde. Velen bezoeken trouw onze zondag samenkomsten, waar standaard vertaling wordt geboden naar Farsi.

Onderwijs en geestelijke groei: Naast het zeer gevarieerde aanbod van plaatselijke, nationale en internationale sprekers in onze zondagmorgenbijeenkomsten, werd er in het najaar een goed bezochte school georganiseerd in samenwerking met Catch The Fire uit Londen. En onze Groei Academie voorzag, onder leiding van Marten Busstra en zijn team, in een groeiende behoefte aan verdiepend onderwijs.



Connectgroepen: Naast onze zondag bijeenkomsten en onze studiemogelijkheden voorzien onze Connectgroepen in verdiepende relaties, waarin we elkaar steunen en helpen groeien naar geestelijke volwassenheid. De meeste groepen komen elke twee weken bij elkaar in huizen die onze gemeenteleden daartoe hebben opengesteld.

Boekentafel: Persoonlijke groei en ontwikkeling worden zoveel mogelijk aangemoedigd en gefaciliteerd. Daartoe hebben we elke zondag een goed functionerende en ruim gesorteerde bibliotheek en een (beperkte) boekentafel in onze Foyer.

Kerk voor alle generaties: Menno en Bianca Ouweneel waren samen verantwoordelijk voor het leeftijdssegment van 0 tot 25 jaar. Bij elkaar is dat minstens een kwart van onze gemeente! De kerk voor kinderen stond onder de bezielende leiding van Bianca en haar prachtige team van creatieve en toegewijde medewerkers. De jongeren van 12 tot 25 jaar werden aangestuurd door Menno en zijn onvermoeibare team van enthousiaste jeugdwerkers. Om hen in staat te stellen deze groeiende groep nog beter te verzorgen, is ervoor gekozen hen een dag per week in dienst te nemen als voorgangers voor 0-25 jaar.

Elke generatie vraagt een eigen, respectvolle, benadering. Zo komen we allemaal tot Gods doel. Daarom vieren we ook de bijeenkomsten die belegd worden onder leiding van Henk en Alie de Ronde: "Dynamisch Op Leeftijd", voor mensen van 55 jaar en ouder.

Aanbidding, muziek en techniek: Het ABG -team is verheugd over het groeiende enthousiasme en de toename van vrijheid in de gemeente. We zijn immers een familiekerk waar aanbidding van God op nummer één van ons prioriteitenlijstje staat. We hebben God lief bóven alles en we hebben onze naaste lief als onszelf. Tot onze vreugde mogen we vaststellen dat de zoektocht naar een juiste geluidsbelasting van het voorgaande jaar met succes is afgerond. Elke generatie kan zonder hinder genieten van muziek, beeld, licht, geluid en technische faciliteiten die ons dichter bij Gods troon brengen. Het is ook fantastisch dat de 'Livestream' van onze samenkomsten zoveel mensen mag dienen die -door welke omstandigheid dan ook- niet in staat zijn om persoonlijk, op zondagmorgen, aanwezig te zijn in ons kerkgebouw. Ook het later beschikbaar maken van de preken via YouTube wordt steeds breder gewaardeerd.

Herstelbedieningen: Binnen onze gemeente bieden we al vele jaren een krachtig (algemeen) herstelprogramma onder de naam 'Cleansing Stream'. In dit traject wordt gewerkt aan het loskomen van schadelijke leefgewoonten of gebondenheden. Het doel is te komen tot een levensstijl van gezonde geestelijke gewoonten. Een groot deel van onze gemeentepopulatie heeft al een positieve ervaring opgedaan met dit hersteltraject. Daarnaast bieden we drie specifieke programma's. Er draait regelmatig een huwelijksprogramma voor mensen die zich willen voorbereiden op een gezond huwelijk, maar ook bijzonder goed is voor hen die op enig punt zijn vastgelopen of een dergelijk vastlopen willen voorkomen.

Twee andere specifieke herstelbedieningen bieden hulp voor mensen die zijn terechtgekomen in seksuele verslaving of worsteling met pornografie (Pure Desire) en een speciaal paralleltraject voor de mogelijke partners of mensen die in het verleden zijn geconfronteerd met relationele ontrouw. Dit traject draagt de naam "Geschonden Vertrouwen". Elk van deze vier bedieningen heeft in 2019 het verschil -ten goede- helpen maken bij een groep toegewijde deelnemers.

Missie: Iedere Christen is een missionaris zodra hij of zij de huisdeur uitstapt. Dichtbij huis en tot ver in de uithoeken van de wereld maken we (namens onze Zender) het verschil in allerlei omstandigheden en uitdagingen. Dat begint al bij onze burens of op de werkvloer. Om daarbij te helpen is er onze Alpha-cursus. Samen eten en nadenken over het christelijk geloof geschiedt onder een prachtig team van enthousiaste medewerkers.



In de Amersfoortse binnenstad treffen we regelmatig mensen van onze gemeente die spreken en bidden met mensen die op zoek zijn naar God. De Love in Action-trainingen en acties, o.l.v. Sijbrandt en Joke Kroeske, hebben in de afgelopen periode geleid tot 648 mensen die een keuze voor Jezus op straat maakten! Ze hebben 37 mensen getraind om zelf ook een zielenwinner te worden. Onze senior voorgangers, Richard en Jannie Klomp, hebben afgelopen jaar, in het landelijk interkerkelijke Core Team, meegebouwd aan de connectie tussen zendende kerken in Nederland voor de grote zomermeeting van Mission 2020 -The Call Back in Ahoy te Rotterdam.

Vanuit onze gemeente zijn zendingen uitgegaan naar meerdere Afrikaanse landen alsmede naar Azië, Peru, het Midden Oosten en diverse plaatsen in Europa. Om veiligheidsredenen geven we op deze openbare plek geen specifieke informatie. Maar met trots zien we hoe een groeiend aantal mensen hun leven inzetten om het goede nieuws van Jezus Christus -met woord en daad- op de donkerste en soms gevaarlijke plaatsen van de wereld te brengen.

Gebod: Gebed is het hart van alle activiteit in de gemeente van Jezus Christus. Elke zaterdagavond komen we samen in de kerkzaal om te bidden voor doorbraken. En is de laatste maand van 2019 was er een bijzondere gebedsdag waarin we bemoedigd werden door veel profetische woorden en beloften over de periode die voor ons ligt. We zien daarom vol verwachting uit naar wat 2020 voor ons in petto heeft.

Rafaël Amersfoort jaarplan 2020

Inleiding: Terug naar het Hart

In het najaar van 2019 heeft de leiding van Rafaël Amersfoort biddend gezocht naar Gods spreken over het jaar 2020. Er waren enkele zaken die snel helder werden. Maar verrassend genoeg begrepen we ook dat het nieuwe jaar volledig anders zou gaan verlopen dan alle voorgaande jaren. God spoorde ons aan om ons voor te bereiden op het snoeien van de meeste activiteiten zoals we die gewend waren.

We zouden een beweging maken die het eenvoudigst te omschrijven valt met de woorden “Terug naar het Hart”.

Rafaël Amersfoort beweegt in 2020 dus terug naar het hart van God zelf, terug naar het hart van onze oorspronkelijke DNA als gemeente, en terug naar de kerntaken van de gemeente van Jezus Christus.

In die maanden, richting de 1^e januari van het nieuwe jaar, hebben we desondanks onze begroting voorbereid volgens de bekende patronen. We konden ons immers geen voorstelling maken van de ontwikkelingen die zich in het eerste kwartaal zouden aandienen. De wereld en de gemeente van Jezus Christus moesten zich gaan richten naar het “nieuwe normaal” dat meekwam met een Pandemie.

1. Visie en doelen Rafaël Amersfoort

a. Ons Vision statement:

Gebaseerd op het ‘Koninkrijksgebed’ in Mat.6:10 ‘*Uw koninkrijk kome...Uw wil geschiede...in mij en dóór mij, ... gelijk in de hemel... alzo ook op de aarde*’ is het ons verlangen om het Koninkrijk Gods daadwerkelijk door de gehele gemeente heen openbaar te zien komen.

Rafaël Amersfoort wil dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt, door ál haar leden heen, overal en altijd, in *Woord, Werken, Wezen* en *Wonderen*, zodat de straten, de pleinen en het maatschappelijk leven



van Amersfoort (en omstreken) het podium worden van Koning Jezus en de kracht van de Heilige Geest in redding, genezing en bevrijding, zodat alle inwoners van de stad, vól ontzag, God erkennen en verheerlijken.

Ons primaire werkgebied is Amersfoort en omstreken (groot Eemland). Daarnaast willen we nieuwe “gemeenten” of “satellietsamenkomsten”, van verschillende grootte, stichten in Nederland en wereldwijd. Tenslotte willen we mensen vrijzetten en uitzenden om onder eigen verantwoordelijkheid nieuwe gebieden voor het Koninkrijk te winnen (onder andere maatschappelijke terreinen, maar ook zendingsprojecten en goede doelen).

b. Ons Mission Statement:

Rafaël Amersfoort wil God verheerlijken, door mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus en hen een geestelijk thuis te bieden, om hen te helpen groeien naar het beeld van Jezus en tot Gods bestemming voor hun leven te komen

c. Onze zes Basisdoelstellingen:

Deze (basis)doelstellingen (gepraktiseerd binnen de eerste gemeente in Hand. 2 & 4) zijn gebaseerd op:

- a. *het Grote Gebod* (Mat.22:36-40) b. *de Grote Opdracht* (Mat.28:18-20) c. *het Grote gebed* (Mat.6:10)

Op basis van het volbrachte werk van Christus en vanuit onze positie in Gods aanwezigheid zijn we geroepen om de volgende 6 doelen te volbrengen:

1. Aanbidding, gebed en verheerlijking van God is onze hoogste en belangrijkste roeping. Het omvat zowel een dagelijkse praktijk van diepe – levensveranderende – gemeenschap met Hem, alsook een levensstijl (handel en wandel) die God verheerlijkt.
2. Gemeenschap met elkaar en werkelijke (diepgaande) relaties onderling, maken dat we de warmte van Gods huisgezin ervaren en met elkaar de vreugde beleven van het sámen onderweg zijn in onze návolging van Christus.
3. Uitreiken naar buiten in *Woord, Werken, Wezen en Wonderen*, maakt dat we zoveel mogelijk mensen willen binnenbrengen in het Koninkrijk van God.
4. Discipelschap: mensen helpen groeien naar het beeld van Jezus in intimiteit, identiteit en autoriteit.
5. Bedieningen: het dienen van je naaste door de liefde van Jezus op elk gebied.
6. Koninklijk priesterschap: De doorbraak van Gods Koninkrijk door de kracht van de Heilige Geest is hetgeen ons voor ogen staat bij de priesterlijke uitleving van het Koninkrijksgebed: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel... alzo ook op aarde. We zijn geroepen om namens de Koning autoriteit uit te oefenen over elke invloed vanuit het rijk der duisternis.

2. Vertaling visie naar doelen en jaarplan 2020

Voor 2020 hebben we als voorgangers, GLT en bestuur de volgende richting van God ontvangen:

- a) Terug naar het hart van God en het hart van onze visie
- b) Terugsnoeien aantal bedieningen, we zijn te druk met randzaken, waardoor hoofdzaken minder aandacht en prioriteit krijgen dan gewenst!



Vier (kern) hoofdzaken voor de komende tijd:

- c) **Geloof:** 'Geloof in de Here uw God en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn' (2 Kron. 20:20)
- d) **Familie-**zijn centraal, incl. familie-waarden. Generaties verbinden en vieren!
- e) **Heiliging** vanuit ontzag voor God en een hart vol aanbidding
- f) **Profetie** versterken o.a. door **getuigenissen** te laten klinken. De Bijbel zegt immers: *"het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie"*.

Tegelijkertijd ontvingen we de instructie om in al deze zaken niet voortvarend vooruit te snellen, maar stap voor stap, bij de dag mee te bewegen met de leiding van Gods Geest.

We zien uit naar alle dingen die God voor ons heeft klaarliggen in 2020.

Er zijn geweldige beloften over dit jaar die in veel denominaties vol geloof worden omarmd. Ook binnen onze eigen denominatie en onze eigen gemeente leeft een grote verwachting. Maar hetgeen God gaat doen, zal ongetwijfeld groter en signifikanter zijn dan ons menselijke voorstellingsvermogen op ons netvlies projecteert. We zien uit naar de geschiedenis die Hij reeds in het vooruit heeft geschreven.